

**BB**  
NR.  
**55**  
PRIJS: fl.5,25  
BELGIË: Bf.109



# BATMAN



DE  
**DESTROYER**



# Batsignalen

Hallo!

In het vorige Batman-nummer konden jullie lezen dat een waanzinnige bezig is om Gotham City op te blazen. De reden daarvoor is de architectonische visie van Cyrus Pickney op de stad in ere te herstellen. Pickney was een architect met een hoogstpersoonlijke visie, die niet bepaald door iedereen met gebel ontvangen werd. Rechter Solomon Wayne, een verre voorvader van Bruce Wayne, geloofde echter heilig in de plannen van Pickney. En zorgde er dan ook voor dat Pickney's ideeën werden uitgevoerd en dat Gotham zijn eigen gezicht kreeg.

Door de jaren heen is het uiterlijk van de stad drastisch veranderd en staan de vele gebouwen die Pickney ooit ontwierp in de schaduw van torenhoge, nieuwe gebouwen van staal en glas. Dat alles is een doorn in het oog van André Sinclair. De man begint daarom een eenmanskruistocht tegen het verderf. Dat daarbij doden vallen, is voor Batman een onaanvaardbare zaak...

Hoe staat het intussen met de vader van Tim Drake?

De man is uit zijn coma ontwaakt en probeert de draad van zijn bestaan weer op te pakken. Wat voor gevolgen heeft dat voor Tim? Dat kun je lezen op pagina 27 en verder in het verhaal 'Aan de vader die ik nooit gekend heb'.

Op pagina 34 komen jullie trouwens een oude bekende tegen. En wel Harold, de technisch hoogbegaafde, mismaakte man, die in Batman 36 door de Penguin misbruikt werd om zijn snode plannen te realiseren.

In de Amerikaanse Batman, nummer 458, staat te lezen hoe Batman hem redt uit de klauwen van een stel militante burgers, die hem ten onrechte zagen als een 'kinderlokker'. Aan het eind van dat verhaal besluit Batman hem op te nemen in de Batgrot. Zo'n technisch genie is nooit weg om achter de hand te hebben. De hond waarmee Harold speelt op pagina 34 is Ace, een andere aanwinst voor de Batman-clan. Hij is van de partij sinds het verhaal 'Spirit of the Beast', dat in Batman 462 t/m 464 in de V.S. stond. Om indelingstechnische redenen zijn deze verhalen nooit in Nederland gepubliceerd. Dat zal Batman-verzamelaars natuurlijk pijn doen, maar het is helaas niet anders...

Het kost ons al moeite genoeg om het hoofd boven water te houden, dus heb een beetje klemmentie!

**Over naar de brieven...**

Beste Michel,  
Batman 53 was weer een knallend goed verhaal, met natuurlijk zeer mooi tekenwerk van Tom Lyle. Vooral het eind sprak me zeer aan. De liefde/haat-

verhouding die vaak tussen kind en ouder bestaat, werd zeer mooi uitgebeeld. Een flinke klap voor al de frustraties die je als kind oploopt. Heel goed, maar doden: forget it (vergeet het maar), dat doe je niet. Gelukkig dat de Spoiler niet de verkeerde weg opging. Ik ben zeer onder de indruk van haar optreden. Na Shadow uit de Thrillers nrs. 5 t/m 10 is zij mijn favoriete DC-vrouw. Mijn zegen voor het voorgestelde publicatie-schema heb je. Het kan niet beter, vooral op 'Sword of Azreal' en 'Robin III' verheug ik me enorm. Verder zit ik nog met een brandende vraag! Waarom is Spiderman in Nederland zo veel populairder dan Batman? Hier snap ik echt helemaal niks van. Okay, DC is mijn favoriet en ik waardeer b.v. Superman en Flash misschien wat te bevooroordeeld. Maar waarom wel Punisher, Wolverine en geen Deathstroke of Green Arrow, terwijl er in hardheid weinig verschil zit?

Volgens mij ligt het eraan dat Spiderman (Marvel) veel beter bij de Nederlandse mentaliteit past.

1) Bruce Wayne/Batman is te rijk, hij erft zijn imperium. Je ziet hem nooit werken, en als je al wat erft in Nederland, wordt dat wel wegbelast. Kortom, een Nederlander zal niet zo vaak in Bruce's situatie terechtkomen. En onbeschoft veel geld is bij ons nog steeds niet populair. Terwijl Spidey evolueert van pisaalje tot arme student tot knus tweeverdienersstelletje. Een weg die veel Nederlanders zullen volgen, lijkt me.

2) Batman is te fanatiek, te weinig flegmatiek. Nederlanders houden niet van zwart/wit standpunten. Het typisch Nederlandse compromis is Batman vreemd, terwijl daarentegen het soebatten van de heer Parker met Jonah Jameson voor een salarisverhoging velen aanspreekt.

3) De ondertoon in Batman is somberder en grimmiger. Een lekker dolkomisch, luchtig nummer als Peter Parker 110 vind je in Batman nooit. Batman reflecteert puur de Amerikaanse maatschappij met zijn vrije verkoop van wapens en oorlog aan de drugsmentaliteit. Elke Amerikaan wordt konstant op de lokale T.V. met de gevolgen van geweld gekonfronteerd. Logisch dat Batman als realistische strip enorm aanspreekt in Amerika. Terwijl de knokpartijen van Spidey met Venom of Hobgoblin ook in Amsterdam hadden kunnen plaatsvinden. Batmans wereld bestaat ook hier, maar toch lang niet zo erg als in Gotham. Wanneer was ook alweer de laatste Nederlandse bende-oorlog of enorme schietpartij met flink wat doden? Het is voor een Nederlander moeilijk te begrijpen dat de wereld van Batman over de oceaan echt bestaat. Ook Spidey webt af en toe wel eens een dealer tegen de muur, maar in het algemeen vecht hij

*Lees verder op cover 3...*



# De DESTROYER

- DEEL 3 -  
EEN DROOM  
IS VOOR EEUWIG



Tekst - Alan Grant \* Tekeningen - Jim Aparo \* Inkt - Mike DeCarlo \* Kleur - Adrienne Roy \* Vertaling - Rob van Eijck \*  
Lettering - BeauType \* Nederlandse productie - Ger van Mourik \* Nederlandse eindredactie - Ans Loos

"Old Gotham"-gebouwen ontworpen door Anton Furst

Copyright © 1993 DC Comics Inc., New York. DC Comics Inc. A division of Warner Bros. A Time Warner Company. Authorized Dutch edition published by BALDAKIJN BOEKEN b.v., Naarden.  
Printed in Hungary. Oorspronkelijke uitgaven: Detective 641 + Batman 480, Baldakijn 93-20.

Ik WIL hen niet doden, maar op de lange termijn is het leven van enkelingen niet van belang.



De mens is slechts tijdelijk. Hij leeft, hij zondigt, hij sterft. Maar een stad leeft duizend jaar...

En een droom kan eeuwig leven.



Mijn taak in Gotham is bijna volbracht...



Nog een paar minuten, dan is alles voorbij.







Hij is hard... toegewijd... weet precies wat hij doet...

En hij is GEK!

Drie van deze eigenschappen zijn ook op u van toepassing.

En als u me uw verband niet laat verschonen... dan is ook de VIERDE op u van toepassing.



Zo. Als u zich nu een paar dagen van aktie onthoudt en dit laat genezen...

Het is niet voorbij, Alfred. Sinclair is nog niet klaar.



Hij wil de architectonische visie van Cyrus Pinkney op Gotham in ere herstellen... en daarvoor moet hij nog één groot gebouw verwoesten!

Kijk maar...



Dit MOET zijn laatste doel zijn!

3



ONTRUIJEN? Meen  
je dat serieus?

VOLKOMEN serieus, Jim.  
Alles wijst erop dat het PO-  
LITIEBUREAU Sinclairs  
VOLGENDE doel is!

Heb je  
bewijzen..?

Ik heb een  
SCHERP  
instinkt.



Dat is onmogelijk! NIE-  
MAND kan erin zonder...

Sinclair is niet zo-  
maar iemand. Hij is  
een ex-marinier en  
expert in explosie-  
ven.

Maar...



Je verspilt tijd, Jim! Als  
ik het mis heb, bied ik  
mijn excuses aan.

Haal iedereen  
eruit.  
**NU..!**

00:05



Hij heeft zijn raad al vaak op-  
gevolgd. Maar ook Batman is  
MENSELIJK. Dus kan ook HIJ  
zich vergissen.











... politiebureau verwoest. Volgens de politie is de dader ene ANDRE SINCLAIR, maar er zijn geen gegevens omtrent zijn verblijfplaats.



Mijn plannen? Ik ga het gebouw natuurlijk afbreken! Dat is de perfecte lokatie voor mijn nieuwe winkelcentrum.



Winkelcentrum?!



En voor je me beschuldigt van gebrek aan gevoel voor traditie... ik ga daar uit pure nostalgie vannacht een éénpersoons-champagne-feestje houden.

Morgenochtend vroeg gaat de sloopploeg aan het werk!



Dus jij viert feest, terwijl een droom sterft, hè?









Het gebouw is leeg. Alles is klaar om ons plan uit te voeren.

Denk eraan... mijn mannen blijven uit de buurt, anders komt hij niet.



Als het begint, houd jij je er buiten!

Daar kunt u op rekenen!

Het bevalt me niks! Sinds wanneer brengt de politie het leven van **BURGERS** in gevaar?



Ik doe het ook liever niet, Sarah... maar als we die gek willen grijpen, is dit onze **ENIGE** kans.

Ik help mijn stad graag, brigadier Essen! Trouwens...



**BATMAN** zegt dat ik geen risico loop!



Ze beginnen morgenochtend vroeg met slopen.

Hij is dapper.

Oh, ja? Volgens mij is hij een idioot.



Of niet?

Een beetje te **MAKKELIJK**, zoals **Batman** hulp krijgt van die Wayne...



Bijna middernacht... Mr. Playboy zal nu wel BEZOPEN zijn.



Wat... ?



O-Ongelofelijk! Dit zijn Pinkney's originele schetsen..!



Je weet wat de dokter over OVERWERK heeft gezegd...



Ga naar huis, Jim. Ik kan het hier ook wel aan.



Dat weet ik, Sarah. Maar Wayne is MIJN vriend.

Ik blijf hier!

Hij heeft in zijn leven al vaak gewacht.

Hij kan zijn ademhaling vertragen, zijn geest tot rust brengen en zich doodstil houden, terwijl hem toch niets ontgaat.

Maar vannacht bonst zijn hoofd en doen zijn ribben pijn. Heeft hij wel gelijk...?

JA! Hij heeft gelijk. Andre Sinclair zal ervoor zorgen dat een dandy als Bruce Wayne het onderwerp van zijn obsessie niet kan vernietigen.

Hij komt!

Ongelofelijk! Ik had gelijk. Pinkney was ECHT geïnspireerd door zijn religieuze opvattingen!

Hij zag Gotham als een ORGA-NISCH GEHEEL... bijna als een LEVEND WEZEN dat tegen het kwade moest vechten!

Dit rechtvaardigt ALLES wat ik heb gedaan!



Die man was een GENIE...  
en die materialistische barba-  
ren hebben hem de modder  
ingetrapt! Ik zal ze leren!



De stad van Cyrus  
Pinkney zal LEVEN...



Op het moment dat Bruce Wayne sterft!



Ik heb Batman versla-  
gen. Vergeliken met  
hem stelt die playboy  
niks voor.

Maar het is dom om risico's  
te nemen. Een voorzichtig  
soldaat is een LEVENDE  
soldaat!





Het is al bijna ochtend. Ze zullen zo wel met slopen beginnen.

Heeft hij dit keer ongelijk gehad?



Toch blijft hij wachten, terwijl hij de knagende pijn negeert.



Op een van deze lange, zware nachten zal zijn geleisterde lichaam het begeven...



Als dat vannacht maar niet gebeurt!

WAT IS... ?

AARGG!



Wat moet jij hier?  
Wayne gaat er  
TOCH aan...



Zijn ribben branden. Hij heeft bloed in zijn mond. Geen tijd voor verwijten dat hij zich liet verrassen.

















"Cyrus Pinkney's  
Gotham..."

"Waterspuwers, om de mensen op  
het rechte pad te houden... afgeronde  
hoeken om kwade wezens in  
verwarring te brengen... dikke muren  
om de deugd te beschermen..."





















*Aan de vader die ik nooit gekend heb...*



Tekst - Alan Grant \* Tekeningen - Jim Aparo \* Kleur - Adrienne Roy \* Vertaling - Rob van Eijk \* Lettering - BeauType \*  
Nederlandse produktie - Ger van Mourik \* Nederlandse eindredactie - Ans Loos

























*Je hebt een totaal verkeerde kijk op Bruce Wayne. Ondanks zijn image is hij de enige echt grote man die ik ooit heb gekend. Hij... helpt mensen. En nooit vraagt hij daar iets voor terug.*

*Ik heb geen belangstelling voor je bedrijf, pa. Ik heb mijn plek in de wereld al gevonden. Ik weet wat ik wil worden!*







Dan moeten we maar even wachten.



Ik weet dat we onze problemen gescheiden moeten houden van het werk, maar... kunnen we even PRATEN?

Geeft niet, voor een keertje. Je vader..?



Ja. Volgens de dokter zal zijn huidige toestand niet meer verbeteren. Hij is voor tachtig procent verlamd en heeft ademhalingsmoeilijkheden.

Als ik hem moet gaan verzorgen... hoe kan ik dan nog tegelijk Robin zijn?



Hij denkt dat jij mij van hem afpakt. Maar daar gaat het niet om. Ik ben NIET zoals hij DENKT dat ik ben!

En de oplossing?



Het enige dat ik kan bedenken is: hem vertellen wie ik **WERKELIJK** ben. Misschien kan hij dat begrijpen. Dan zou ik gewoon kunnen doorgaan.

















Vreemd, hoeveel je van een stad  
kunt gaan houden. Zelfs als die  
zo rot is als Gotham.

Al die miljoenen mensen...  
hun levenslijnen kruisen  
elkaar voortdurend... bijna  
alsof de stad zelf leeft.

Ik houd van je, pa. Maar  
ik heb mijn plek gevon-  
den. Ik ~~weet~~ wie ik ben.

Ik ben deel van  
de stad.



Soms wilde ik dat we opnieuw  
konden beginnen... maar ik  
weet dat dat niet kan. We  
moeten rekening houden met  
de realiteit.



Tim..?

Boven, meneer.  
Hij moest een brief af-  
maken.











# Batpost

Schrijf naar: Redactie Batman,  
Zwarteweg 6, 1412 GD Naarden.

toch meer tegen exotische superschurken met superkrachten. Spiderman vecht niet konstant tegen de rotheid van de maatschappij, maar meer tegen de slechtheid van het individu.

Batman is een wereldverbeteraar, een kruisridder tegen alles wat als slecht wordt gezien. Spiderman is meer de vriendelijke brandweerman, die zorgt dat de brand niet al te hevig wordt.

4) Ook een belangrijke reden is dat DC in Nederland geen andere populaire of bekende helden heeft, zodat met een gastoptreden de verkoopcijfers gestimuleerd kunnen worden. Met Superman zou de verkoop waarschijnlijk kelderen. Hoe erg ik het ook vind. Het gaat niet goed met DC. Alles wat ze proberen lijkt te mislukken. Het aantal opgestarte en daarna weer gestopte series is schrikbarend. De hele impact line (7 titels), Aquaman, Black Condor, Justice Society of America. Terwijl Marvel maar één flop had: Superpro. DC blijft met het aantal uitgaven al jaren stabiel, ongeveer 35 titels; terwijl Marvel en Independents als Dark Horse, Valiant en Image als kool groeien. Een zeer slecht teken. Het absolute dieptepunt en erkenning dat het slecht gaat, is wel het stoppen met Superman wegens lage verkoopcijfers. Een serie strekkend over 50 jaar, zo dood als een pier. Een grote schande, vind ik het. Ik hoop dat BB niet eeuwig aan DC blijft vasthouden. Batman, mijn favoriet, moeten jullie wel blijven uitgeven. Maar wat komt er in de plaats van Superman? Ik stel de 10-delige Grendel-serie van Dark Horse voor en, als het toch een DC-titel wordt, gok dan helemaal op de volwassene markt en geef iets van Vertigo uit. Misschien als de nieuwe Sandman-titel goed is, kunnen jullie die nemen.

Veel groeten van **B.J. Kuyt, Amsterdam**

*Intussen weet je dat je flink in de maling genomen bent door de zogenaamde dood van Superman. Hij leeft weer en hoe?! Overigens is het nummer met de dood van Super het best verkochte Superman-nummer aller tijden.*

*Er gingen meer dan 4 miljoen exemplaren over de toonbank.*

Hallo, Michell

Ik vind dat jullie gelijk hebben dat er meer moet worden gereageerd op de verhalen die jullie plaatsen, maar waarom moet er dan meteen zo'n kinderachtige manier gebruikt worden? De woorden goed en slecht zitten niet voor niets in onze woordenschat. Daarom stel ik voor om in plaats van uhm... Jokers gewoon een overzichtelijke brief te maken met eventueel wat vragen. Dan nu over Batman 47 t/m 50. Nr. 47 leuk, verrassend. Nr. 48 goede verhaallijn. Nr. 49 mooi einde, Rawlins dood, Dorrance dood, prachtig. Maar in 'Schaduwboeken' blijkt weer dat hij niet

dood is. Slechte inkter trouwens. Leuk einde, maar wat heeft de schrijver plots? Batman reageert weer net als in 1966 en Robin wordt ook weer vervelend. Batman draagt weer allerlei onmogelijke dingen. Hoe kun je in godsnaam fatsoenlijk springen met een kevlar-vest en met stalen gewichten in de cape-punten? Kortom, hoe het verhaal eindigt, is triest. Maar nu mijn Top-3. Om te beginnen bij de schrijvers. Op 3 de schrijver van 'In the Shadow of the Bat', Alan Grant, omdat zijn verhalen verrassend, grof en geestig door elkaar zijn. Op 2 Allan 'Killing Joke' Moore. Zijn verhalen zijn grof, gemeen en zeker verrassend (b.v. K.J. p. 44) en op 1, hoe kan het ook anders, Frank 'the Return' Miller. Zijn verhalen zijn eigenlijk afschuwelijk, maar het wordt geestig verteld. Neem bijvoorbeeld de scène van de vrouw bij de metro. De tekens: op 3 wederom Miller, hij weet precies de juiste stijl bij de situaties te scheppen. Op 2 een ander uit 'The Shadow of the Bat', Norm Breyfogle. Hij tekent de strip niet echt realistisch, niet echt karikaturaal, niet abstrakt, maar precies een mix. Op 1 de beste Batman-tekenaar tot nu toe: Brian Bolland. Altijd schitterende tekeningen en een duidelijke kijk.

**Edwin Turk, Roelofarendsveen**

Beste Michel Nadorp en uitgeverij Baldakijn, Ook namens mij, hartelijk dank voor het verlenen van toestemming aan Arboris voor het uitbrengen van 'Judges in Gotham' (een degelijke uitgave en een goede prijs). Hopelijk gaan we dit vaker meemaken.

Tips voor Nederlandse uitgaven:

- 1) Batman vs. Predator
- 2) Arkham Asylum (niet 3 delen à f 29,95)
- 3) Batman/Dracula: Red Rain
- 4) Night Cries
- 5) Originele Bob Kane-verhalen
- 6) 2e editie Movie Special Batman

Met vriendelijke groeten,  
**Chris Cox, Heerlen**

*Batman vs. Predator zal in de volgende Special, nummer 19, gepubliceerd worden.*

Dat is het weer. In de winkel ligt ook nog de Batman Special 18 te koop.

Hierin staat het vervolg op 'Batman Jaar Twee' door Mike W. Barr en Alan Davis. Mooi tekenwerk dat met de hand is ingekleurd. In Batman 55 maken jullie kennis met de 'Huntress' in een spannend verhaal door Chuck Dixon, Graham Nolan en Scott Hanna.

**Michel Nadorp**





8 710823 006135

